

Doperse diaspora over-leven

Afke Kuipers en Jantine Pleizier

2011

€ 2,50 (excl. verzendkosten)

16 x 16 cm.

24 blz.

Diaspora gaat over de weg die Doopsgezinden door de westerse wereld hebben moeten gaan. Meestal was de 'trek' noodgedwongen, doordat ze niet vrij konden zijn in het geloof, soms was het een eigen keuze. Van land naar land en van jaar tot jaar hebben zij veel van hun tradities meegenomen en weten te behouden. In dit boekje worden recepten van traditionele gerechten gegeven met een uitleg van de gelegenheden, waarbij de gerechten werden gegeten. Daarnaast zijn ook enkele zegswijzen en liedjes opgenomen.

