

Doperse geschiedenis

Martyrs Mirror Museum in Berltsum geopend



Berltsum is sinds gisteren een museum rijker. Het Martyrs Mirror Museum (Martelaren Spiegel Museum) aan de Vermaningstrjitte toont de geschiedenis van de wederdopers die werden vervolgd vanwege hun geloof. Achter de doopsgezinde kerk, in de consistorie, is een kleine ruimte ingericht met objecten die Onijdes Sijtsma uit Berltsum in vele decennia verzamelde. Die stonden eerst met name bij hem thuis – hij woont naast de kerk – maar hebben nu een permanente plek gekregen, zodat ook anderen zijn collectie van vaak eeuwenoude bijbels en martelarenspiegels kunnen bekijken. Dat was altijd zijn grote wens. De *Martelaers Spiegel* is voor de meeste anabaptisten een van de belangrijkste historische boeken omdat het gaat over het vervolgen van vooral doopsgezinde gelovigen door de overheid, de Rooms-Katholieke Kerk en later ook de Hervormde Kerk. In woord en beeld is vastgelegd hoe vervolgd werden gemarteld en terechtgesteld door verbranding op de brandstapel, onthoofding, ophanging en verdrinking. Het verhaal van de prijs die doopsgezinden betaalden voor hun geloof in de middeleeuwen wordt wereldwijd nog altijd verteld. Bij het horen van de naam van bijvoorbeeld Dirk Willems, die in 1569 stierf op de brandstapel, weten vele navolgers van Menno Simons (1496-1561) direct wie dat is. Als verrassing voor Sijtsma was er gisteren een korte openingsplechtigheid, in het bijzijn van een groep mennionieten die overgekomen was uit de VS. Zij bezochten eerder op de dag de schuilkerk in Pingjum en het Menno Simons Monument in Witmarsum. Het museum gaat vanaf juli tot en met september elke zaterdag open (van 11.00 tot 17.00 uur). Altijd is er daarbij een rondleider aanwezig die verhalen over de dopersen en hun geschiedenis kan vertellen. Groepen en scholen kunnen de expositie ook bezoeken. Reserveren kan via: info@plain-living.nl.