

## NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING MENNO SIMONS sdmf

November 2020, door Andries Bakker.

Al geruime tijd staat het maken van een nieuwsbrief op mijn agenda. Een nieuwsbrief om alle vrijwilligers en betrokkenen van de stichting Menno Simons sdmf bij te praten over de gebeurtenissen en ontwikkelingen rond het schuilkerkje in Pingjum, het monument plus contourenkerkje op 't Fliet in Witmarsum.



Antoinette Hazevoet, coördinator van het vrijwilligerswerk, had aangegeven dat zij eind 2019 wilde stoppen met haar werkzaamheden. Op ongeëvenaarde wijze heeft ze vele jaren heel veel gedaan voor onze monumenten. Een netwerk van vrijwilligers heeft zij opgezet en begeleid. Tevens werden afspraken gemaakt met bezoekende groepen, verzorgde zij de rondleidingen en hield zij het reilen en zeilen rond onze monumenten nauwkeurig in de gaten als een spin in het web. Het kostte ons als bestuur de nodige hoofdbreken om een vervanger te vinden. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat Antoinette gewoon niet vervangen kon worden: zij deed zo ontzettend veel tegelijk. Daarom hebben we gekozen voor een andere weg om een deel van onze organisatie in goede banen trachten te leiden door het aanstellen van een

professionele kracht. Per 1 januari 2020 is Marjan Huisman aan de slag gegaan. Fantastisch hoe snel Marjan zich alles eigen heeft gemaakt en hoe zij probeert de verschillende lijntjes te bewaken en/of aan elkaar te knopen.

Helaas hebben wij, net zoals iedereen, ook te maken gekregen met de effecten van corona. Alle groepen moesten we afzeggen, voor zover ze zichzelf niet hadden afgemeld. Openstelling van het schuilkerkje in Pingjum is geen optie meer geweest vanaf maart j.l. Alleen het bestuur heeft een paar keer vergaderd in het kerkje. En dat was het voor dit jaar, want het zit er op dit moment nog niet in dat we binnen afzienbare tijd de deur voor publiek kunnen openzetten.



Maar natuurlijk wil ik ook stilstaan bij wat leukere zaken zoals ons uitje op 15 februari j.l. naar Haarlem. Wat hebben de vijftien deelnemers genoten van de theatrale en historische rondleiding in de vermaning van Haarlem. Een anderhalf durend toneelstuk in het kerkgebouw waar we met elkaar letterlijk en figuurlijk op een rondwandeling door de geschiedenis van de doopsgezinde gemeente



Haarlem werden meegenomen. De wandeling werd afgesloten met een heerlijke lunch die verzorgd was door "Jansje". Tijdens de lunch werden Antoinette Hazevoet en Harm Ament bedankt voor hun vrijwillige inzet voor onze stichting. Verder reageerden bijna alle aanwezigen enthousiast op het voorstel om over (ongeveer) twee jaar weer op excursie te gaan. Bij sommigen begonnen de

"oogjes te glimmen" toen de plaatsnaam Emden viel! Als we het over een Doperse excursie hebben dan is deze stad van Melchior Hoffman, de omstreden voorloper van Menno, zeker een bezoek waard. Maar dat zijn allemaal plannetjes voor de toekomst.



Het bestuur is ook bezig met andere plannen, want ondanks de crisis zitten we met elkaar niet stil. Dit jaar is Aeltsje de Groot in het bestuur gekomen. Zij was vroeger ook lid van de doopsgezinden in de Lytse Streek (voormalige gemeente Baard). We zijn heel blij dat zij het secretariaat van Menno de Vries heeft overgenomen. Menno opgelucht, want hij had de handen meer dan vol aan onze stichting en de Stichting Ekspedysje Wytmarsum die vooral bekend is vanwege het "oer-graan".

Over dat laatste hebben we kunnen lezen in de krant. Geweldig hoe succesvol dat verhaal is.

In juni hebben we afscheid genomen van Jan Meester. Onze "Jan de Verhalenman" heeft op een eigen en voortvarende wijze als voorzitter richting gegeven aan de stichting. Het bestuur is op dit moment bezig zich te oriënteren op de mogelijkheden om onze gasten, en dan met name de groepen, op een andere manier te kunnen ontvangen. Ook over de inrichting van de voorkamer in Pingjum wordt nagedacht. En natuurlijk zouden we heel graag weer wat nieuwe vrijwilligers welkom willen heten. Maar dit absurde jaar heeft het nodige roet in het eten gegooid. Maar wie dit leest en zich als vrijwilliger wil melden? Van harte welkom.

In dit verband wil ik ook graag de oriëntatiemiddag begin maart j.l voor de vrijwilligers noemen. Wat betreft de maatregelen kon het allemaal nog net en we hadden een prachtige, informatieve middag onder leiding van Flora Visser en Marijke Baarda. Inclusief een map met heel veel verhalen, overzichten en historische gegevens. Wat een werk hadden Flora en Marijke verzet! Heel veel dank daarvoor. En ja, een vervolg zat er daarna niet meer in. Ik hoop dat we in het nieuwe jaar toch weer zo'n middag mogen meemaken.

Tot zover deze Nieuwsbrief van de Stichting Menno Simons sdmf. Namens het bestuur wens ik iedereen, ondanks alle beperkingen, een mooie, warme en gezellige decembermaand toe. Dat we ondanks de duisternis toch het licht mogen ontdekken, al is het slechts het licht van een enkele ster! En dan het nieuwe jaar tegemoet vol hoop, dromen en nieuwe kansen.

Tot slot: allemaal bedankt voor jullie inzet en/of betrokkenheid. Dankzij jullie blijft ons verhaal rond het erfgoed van Menno Simons in Witmarsum en Pingjum een levend verhaal dat de moeite waard blijft voor velen.



*PS mocht je een (adres/mail)wijziging willen doorgeven dan heel graag. Ook als je een naam en adres wilt doorgeven van iemand die interesse heeft, in welke vorm dan ook, voor onze stichting. [info@doopsgezindemonumenten.nl](mailto:info@doopsgezindemonumenten.nl)*